

UITNODIGING Voorjaarslezing

Odi taki (Spreekwoorden): Drs. Uda

Datum : zondag 7 april 2019
Aanvangstijd : 15:30 uur
Eindtijd : 16:30 uur
Plaats : Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112,
Amsterdam – Buitenveldert, Tel. 020 – 642 2835.

Op zondag 7 april, om 15.30 uur, verzorgt de heer Drs. Uda een lezing over ODO (Surinaamse spreekwoorden).

Odo's vormen een geliefd deel van de Surinaamse taalschat. Ze geven het Sranan, onze lingua franca of contacttaal, een extra dimensie.

Een van deze experts op het gebeid van odo's is Rudy Uda.

Rudy Uda begon op zeer jonge leeftijd, geïnspireerd door zijn moeder, met het verzamelen van odo's.

Odo's vindt zijn oorsprong in de slavernij. Toen de Afrikanen als slaven naar Suriname gevoerd werden, hadden ze niet veel mee te brengen, behalve datgenen wat in hun binnenste leefde. Dit was hun kostbaarste schat, die ook de wreedste meesters hun niet konden ontnemen. In hun binnenste leefde veel oude wijsheid, die tot slaven gemaakte mensen hard nodig hadden in de vreselijke omstandigheden waarin ze in Suriname terecht kwamen. Heel wat daar van is tot op de huidige dag bewaard gebleven in de oudste odo's. Maar het is niet lang altijd meer herkenbaar als iets Afrikaans. Veel van wat eeuwen geleden van Afrika naar hier werd overgebracht, is ons zo eigen vertrouwd geworden, dat we menen dat het typisch Surinaams is. Of we weten het wel, dat het ergens anders vandaan komt, maar we denken er zelden meer aan¹.

¹ Guno Hoen, Sranan odo buku